

Rekord i bokutlottningen

Blomsterfondare är ett läsande släkte. Almas bokutlottningar genererar alltid många svar men septemhernumrets bok, **Äga, leva, dö** av **Tomas Brytting** slog alla rekord. Så snart tidningen landade i era brevlådor tog det fart, och sedan forsade svaren formligen in i våra mejlboxar under flera veckors tid. Hundratals och åter hundratals personer ville vara med för att få just den här boken. Ovanligt i sammanhanget är också att många skrivit egna små berättelser om varför just de så gärna ville vinna ett ex av "Äga, leva, dö". Normalt skickar de tävlande in enbart sina kontaktuppgifter. Här nedan återger vi några insändare anonymt.



Alma ringde upp författaren Tomas Brytting för att, om möjligt, få en förklaring till det stora intresset för hans bok



– Det är intressant att se att redan bokens utformning och titel – och Almas positiva recension! – väcker ett sådant intresse. Jag tror det beror på att vi alla halvt omedvetet "simmar i ett hav av föremål". Många anar säkert att det finns djupare värden i detta men letar efter de rätta orden. Här hoppas jag boken ger ett bidrag genom att vrida och vända på vardagsföremålets betydelse. Slit- och slängsamhällets effekter på miljön diskuteras också just nu intensivt. Även där kan förhoppningsvis min bok komma in i bilden: Vad innebär det egentligen att förhålla sig ansvarsfullt till den materiella delen av livet? Bokens tema berör helt enkelt oss alla!

Den här boken känns absolut nödvändig att läsa.

Jag har några, som artikeln i Alma beskriver, egodelar som betyder så mycket för mig att jag inte vet om jag skulle klara av att bli av med dem. Förstår verkligen Jan Allan.

Hej!
Min man tror helt klart att den som har flest prylar när hen dör vinner.
Skulle vilja ge den här boken i gåva till honom.

Jag skulle säkert ha stor nytta av denna bok, att få hjälp med att förstå mig själv lite bättre.

Hela livet har jag varit en samlare. Men när jag riktigt tänker efter är det väldigt få saker jag egentligen bryr mig om. En bok, en tavla, ett fotoalbum, några brev. På sin höjd.

Varför köper jag då på mig allsköns onödiga grejer?

Skicka mig en bok, snälla.

Hej!

Önskar delta i utlottningen.

Sitter kvar med delar av min mors saker efter att hon flyttat till vård och omsorgsboende.

Men jag har en väninna som har det ännu värre. Hon flyttade tillbaka till sitt barndomshem för att ta hand om sin far de sista åren. Nu har fadern avlidit och hon ska försöka ta tag i sina egna sparade saker från sin barndom samt sina föräldrars saker som sparats nitiskt i ca 60 år.

Ett helt radbus fullt med pinaler. Jag är orolig för henne.

Vi kanske skulle bli inspirerade om vi kunde läsa boken tillsammans.

Grattis alla ni som vann **Äga, leva, dö** i förra numret av Alma. Kolla om ditt namn finns med här nedan!

• Nils Östman - Sundbyberg • Marianne Ahlnäs - Stockholm • Diana Schwarcz - Stockholm
• Birgitta Ekskog - Stockholm • Tiina Salmi - Stockholm

Boken finns att köpa i bokhandeln. I levande livet och på nätet.

<https://www.adlibris.com/se/sok?q=brytting%20äga%20leva%20dö>